

Kære forældre!

Så er det endelig snart december måned. Her i vores hus, er det en tid som vi glæder os rigtig meget til. Hver dag hopper en lille nisse i et barns kasse, barnet må så vælge en pakke. Det er en leg børnene er meget optaget af. I vores rundkreds i december skal vi synge nisse og jule sange og lege sanglege og selvfølgelig spille MUS. Vi skal i Brugsen og pynte juletræet med børnenes fine farvede kogler. En tidlig morgen går vi på marken ned på heden, i stalden, hvor vi skal synge og hygge os sammen. I starten af december skal vi ind til Ålborg, hvor vi skal gå gennem de juleudsmykkede gader til Biografen i Nordkraft, hvor vi skal se flere små film.

I børnehaven er gran og lys allerede fundet frem og hemmelighederne har vi længe gået og passet på. I køkkenet skal vi bage pebernødder og hvis vejret er med os tænder vi bålet, så vi kan lave vores lækre "julehyldebærsuppe". Vi har mange traditioner med luciaoptog, krybbespil og et gammelt nisseskuespil, som vi har fornøjelse af at opleve sammen med skolen. Dem glæder vi os til, at børnene skal opleve.

Vær opmærksom på, at vi er inviteret hjem til Tristans fødselsdag den 3. december.

Bedsteforældredag, har vi igen i år valgt at aflyse, for at passe på hinanden, MEN vi håber at kunne invitere til denne dejlige dag engang i foråret eller sommeren.

Vi har lavet en JULEAKTIVITETSKALENDER, hvor alle datoer er samlet. Brug eventuelt kalenderen til at forberede jeres børn på, hvad der skal ske.

Mange julehilsner

Viola, Anne Marie og Mette

Kære forældre!

Så er det endelig snart december måned. Her i vores hus, er det en tid som vi glæder os rigtig meget til. Hver dag hopper en lille nisse i et barns kasse, barnet må så vælge en pakke. Det er en leg børnene er meget optaget af. I vores rundkreds i december skal vi synge nisse og jule sange og lege sanglege og selvfølgelig spille MUS. Vi skal i Brugsen og pynte juletræet med børnenes fine farvede kogler. En tidlig morgen går vi på marken ned på heden, i stalden, hvor vi skal synge og hygge os sammen. I starten af december skal vi ind til Ålborg, hvor vi skal gå gennem de juleudsmykkede gader til Biografen i Nordkraft, hvor vi skal se flere små film.

I børnehaven er gran og lys allerede fundet frem og hemmelighederne har vi længe gået og passet på. I køkkenet skal vi bage pebernødder og hvis vejret er med os tænder vi bålet, så vi kan lave vores lækre "jule-hyldebærssuppe". Vi har mange traditioner med luciaoptog, krybbespil og et gammelt nisseskuespil, som vi har fornøjelse af at opleve sammen med skolen. Dem glæder vi os til, at børnene skal opleve.

Vær opmærksom på, at vi er inviteret hjem til Tristans fødselsdag den 3. december.

Bedsteforældredag, har vi igen i år valgt at aflyse, for at passe på hinanden, MEN vi håber at kunne invitere til denne dejlige dag engang i foråret eller sommeren.

Vi har lavet en JULEAKTIVITETSKALENDER, hvor alle datoer er samlet. Brug eventuelt kalenderen til at forberede jeres børn på, hvad der skal ske.

Mange julehilsner

Viola, Anne Marie og Mette

